

31^{ste} Zeeuwse Duotocht 2010

Eerste worden in de ZDT daar denk je wel eens aan, het geeft even een heel goed gevoel maar tot een reële mogelijkheid reken je het even later al niet meer.

Dit jaar lukt het.

De juryvoorzitter zegt terecht Evening Tide heeft gewonnen.

Als een jonge meid heeft ze mij liggen uitdagen “ ga toch mee zeilen man”

Haar garderobe is uitgebreid, haar optuigen is een tijdrovende zaak.

En als je niet voortdurend op de curve van haar doek let, haar teugels strak houdt en de stand van al haar lintjes in het oog houdt, gaat ze er nog met de wind vandoor.

Maat is mijn tweede troef, hij weet alles van zeilen en ook van digitale systemen en navigatieapparatuur, voor hem zijn dat geen twee gescheiden werelden meer zoals voor mij. Hij zeilt een of twee niveaus dieper dan een gewone sterveling. Wel legt hij altijd alles op vol volume uit maar dat is als plensbuien, vervelend wel maar vruchtbaar. maar hij zegt ook altijd ja als ik vraag . “ ga toch mee zeilen man”

We hebben maar één strategie, de tocht reglementair uitvaren - het opgeven van vorig jaar is een pijnlijke plek gebleven - de klassering moet dan maar op de tweede plaats komen.

We laten Evening Tide de verplichte nummers afwerken, eerst op de Westerschelde, daarna de Oosterschelde en de Grevelingen.

We krijgen het gevoel dat het lekker begint te lopen als de deuren van de Volkeraksluizen open gaan en de Bestevaar daar ligt op weg terug al van

Hollands Diep, Haringvliet en Spui.

Voor ons gevoel duidelijk achterliggend, kunnen we dat rondje Tiengemeten toch niet laten liggen. We hebben al besloten de Krabbenkreek te laten schieten ten gunste van Breskens en het Vaarwater langs Hoogplaat want terug in Vlissingen staat pas vast dat er ook tijd voor is. Maar Evening Tide kon het niet laten en spurte de verlaten kreek in.

In Vlissingen op weg naar Breskens openen de sluisdeuren zich en verdomd wie ligt daar op punt van finishen?

Bestevaar!

Bestevaar is klaar en die ervaren rot heeft natuurlijk alle punten al gepakt.

Na de finish schat maat nog “ We hebben eigenlijk wel een hoge klassering, denk ik, maar winnen zullen we niet”

Een echte verrassing dus als Willem ons feliciteert met onze goede prestatie .

Dat begint pas goed tot ons door te dringen nu de Duotochtcommissie voor het volgende jaar ons toeroept “ ga toch mee zeilen man”

Evening Tide, Maat, Jan, Jaap, Karia, Sal, Ko, Ria en Willem.

Bedankt

Schipper Evening Tide